

Gastvrijheid en variatie op de Veluwe



Links: De oprijlaan, stallen en weide van De Hooge Woeste

Boven: Op de plattegrond kun je al zien door wat voor omgeving je route gaat

Onder: Je kunt ook kiezen voor een route langs de boerderijen



Door: **Viola Welter uit Leiden**

Al twee maal heb ik het geluk gehad te mogen logeren op De Hooge Woeste. De eerste keer was voor een wedstrijd samen met mijn man en de andere keer een weekend met vijf andere gezellige dames en hun paarden. Beide keren was ik onder de indruk van de gastvrijheid en betrokkenheid op deze locatie van de gastheer en – vrouw, Hans en Joan.

De Hooge Woeste bevindt zich aan de rand van het bos in het buitengebied van Emst, vlakbij Epe. Bij aankomst rijd je de oprijlaan op en vervolgens een stukje het bos in om je auto en trailer te parkeren. Bij deze B&B slaap je niet bij de eigenaren in huis, maar heb je een

eigen huisje. Op het terrein staan drie huisjes: twee voor twee à drie personen en eentje voor vier personen. Alle huisjes hebben een heerlijk bed met dekbed, luxe badkamer, gezellige woonkamer en volledig ingerichte keukens. De paarden kunnen in een stal of op het land. Voor het weekend met zijn zessen was de wei voor ons in drieën gedeeld. De paarden mogen onbepakt hooi, wel zelf voeren en uitmesten. Water geven Joan en Hans en 's avonds kijken zij ook nog even bij de paarden om het hoekje. Het ontbijt is meer dan uitgebreid met warme croissants, drie soorten kaas, brood, broodjes, verse jus d'orange, gerookte zalm, diverse

soorten vleeswaren, zoet beleg, roomboter, melk, karnemelk en als je wilt ook yoghurt en niet te vergeten een gekookt eitje. Wij kregen het zeker niet op. Daarnaast boterhamzakjes om een lunchpakketje te maken voor onderweg. Wat wil je nog meer.

De keuken is volledig ingericht met een afwasmachine. Je kunt, indien gewenst geheel zelfvoorzienend zijn. In de buurt zijn op loopafstand diverse leuke restaurantjes te vinden in alle smaken en prijsklassen. De gastheer en – vrouw adviseren je hier graag in. Wij hebben de tweede avond gegourmet in de overkapping met uitzicht op de paarden. Ook hier was geen moeite teveel. Vuurkorven, kaarsjes, bankje, eettafel extra tafel alles werd voor ons geregeld. Ondanks de kou buiten was het hierdoor heel aangenaam toeven en hoe leuk om te eten en naar je paarden te kijken, super gezellig!

Ook het paardrijden en mennen is top. Vanuit deze locatie rijd je zo tientallen kilometers ruiter- en menpaden op. De route is heel eenvoudig voor jezelf uit te zetten via www.ruiterroutes.nl. Op de plattegrond kun je ook enigszins zien of je een route hebt met veel bos en heide of juist meer tussen de boerderijen door. De gastheer en – vrouw helpen je ook graag met het uitstippelen. De omgeving is bos, heide en weiland. Ik vond het prachtig! De paden zijn in de meeste weersomstandigheden zeer goed begaanbaar, goed onderhouden en lekker breed.

Op tien minuten loopafstand is Stalhouderij 'Het Zwarte Paard'. De eigenaar geeft enkel-twee en vierspan lessen, zowel buiten als binnen. De eigenaren van De Hooge Woeste hebben een aantal arrangementen met de eigenaar van 'Het Zwarte Paard' samengesteld. Deze arrangementen zijn te vinden op de website van De Hooge Woeste.

Al met al een aanrader. Hou je niet van paardrijden of mennen ook dan kan ik je aanbevelen om hier langs te gaan. Vanaf deze locatie zit je ook zo in de sauna en in het gezellige centrum van Epe. 🌿